

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn

“Er is heel veel wat je kan bereiken door op een heel eenvoudige manier te leven, door op een heel eenvoudige manier te denken.

Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn, je hoeft niet altijd grote vraagstukken op te lossen, je hoeft niet altijd de indruk te krijgen dat je opnieuw op de schoolbanken zit om in de school van het leven moeilijke lessen te leren. Uiteraard, het kan gebeuren dat er moeilijke dingen geleerd moeten worden, maar meestal is het niet zo en je moet daar ook niet naar vragen, want de lessen in het leven zijn al moeilijk genoeg.

Vandaar: als het eens goed is in jouw leven, als je het eens rustig hebt, als het eens aangenaam is, weet dan dat je blij kan zijn met zo’n moment. Dan laat je een stukje vreugde toe in jouw leven en zoiets moet je leren.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 1: ‘Jezelf vinden in de drukte’) © Mayil.com